

Matt.21,1-9

Sl.100

1.Søndag i advent, den 29.11.2020

Aulum

74 448 Nu tænder vi - 84 80

Det var rigtig dejligt, at I i børnekoret ville synge for os og være med til at tænde adventslysene i dag. De fire adventslys minder os om, at vi snart skal fejre jul.

Jo nærmere vi kommer jul - jo flere lys er der tændt i adventskransen. Som I kan se har vi også en adventskrans her i kirken. Der har vi kun tændt det ene lys. Så kommer der et lys mere hver søndag - inden det bliver jul.

Lysen peger hen på Jesus, som kalder sig selv for verdens lys.

Jesus kom - og advent betyder komme. Det betyder, at der begynder noget nyt.

Vi begynder i dag på et nyt år - et nyt kirkeår. Det varer en måned, før vi skriver 2021. Men kirken har sit eget nytår. Vi sang om kirkens nytår i den første salme. *Vær velkommen Herrens år.*

Hvad betyder det så? Det betyder først, at vi i dag skifter tekstrække. Fra i dag er det den første række af tekster, der skal læses op og prædikes over ved vores gudstjenester.

Som vi hørte i begyndelsen af gudstjenesten kommer der fra i dag et nyt menighedsråd, som styrer kirken de næste 4 år.

Lørdag eftermiddag er der tradition for, at man kimer med kirkeklokkerne ½ time. Vi har i næsten 30 år boet lige ved siden af en kirke og har nydt det, når klokkerne kimedede - til jul, til påske og pinse og bryllupper. De kimer, når der er fest og det er en festdag i dag, hvor det er 1.Søndag i advent. Klokkerne kimer for at byde det nye kirkeår velkommen.

Den hvide farve på messehaglen symboliserer fest og glæde.

Adventstiden er en ventetid. Der er fire lys i adventskransen og fire søndage, hvor vi hører om, at Jesus kom og at Jesus skal komme igen.

Men vi hører *også* om, at Jesus kommer i dag. Han vil være sammen med os hver eneste dag.

Jesus kom engang. Vi hørte i prædiketeksten om, hvordan Jesus kom som en konge. Jesus red ind i hovedstaden, Jerusalem, og blev modtaget som en konge.

Når vores dronning besøger en by eller når hun har fødselsdag, så står folk og vinker med små flag. De råber hurra.

Nede i Israel var det anderledes. Da skar man grene af palmetræerne og vinkede med dem.

Man råbte ikke hurra, men *Hosianna. Hosianna, du Davids Søn*, og så tænkte man på, at han var i familie med den store konge, David.

Gud havde lovet, at der skulle komme en endnu større konge. Man håbede, at der snart ville komme en, der var endnu bedre end David!

Derfor ønskede man også, at Gud ville være med ham og velsigne ham, og så sagde man: *Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!*

Vi bruger de samme ord, som både børn og voksne gjorde, da Jesus red ind i Jerusalem. Under altergangen synger vi: *Hosianna i det højeste* og præsten siger: *Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.*

Gud fortæller os, at Jesus kom som en konge. Men Jesus var en konge, der var anderledes end mange andre konger. Han så ikke ud som en konge.

Han blev ikke født på et slot, men i en stald. Hans forældre var fattige, men der kom gæster fra et fjernt land, som kom med kongelige gaver: guld, røgelse og myrra. De vise mænd fra østerland skulle hjælpe os til at se, at Jesus var Guds søn og en stor konge.

Jesus red ind i Jerusalem og blev modtaget som konge, men han kom ikke på en stor flot hvid hest. Han red bare på et æsel.

Ja, det vil sige, at det jo faktisk er forkert at sige, at han *bare* red på et æsel.

For han red *netop* på et æsel, fordi han skulle opfylde det, det var sagt for mange år siden.

Profeten Zakarias havde sagt:

Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl.

Det, som Zakarias havde skrevet, gik i opfyldelse, da Jesus red ind i Jerusalem og blev hyldet som konge af de mange glade mennesker.

Jesus kom engang, men han kommer også til os i dag. Han kommer til os i det nye kirkeår, som begynder i dag.

Det er vel egentlig det eneste sikre, vi ved om det nye år. Jesus kommer til os og vil være sammen med os.

Der kan komme mange ting, som vi ikke ved noget om - ting, som gør os kede af det og ting, som gør os glade.

Sidste år ved denne tid var der ingen, der havde hørt om corona-virus. Vi har siden marts levet et liv, der har været præget af coronaen. Nogle har måttet isolere sig. Nogle havde en periode, hvor de ikke gik i skole. Nogle måtte ikke besøge bedste- eller oldeforældre. Nogle har mistet indtægt eller arbejde. Vi har et håb om, at det bliver bedre i 2021. Men vi ved ikke ret meget om det, der kommer til at ske.

Men Jesus kommer til os hver dag i det nye år. Her er der en kalender med alle dage i 2021.

Men kirkeåret begynder allerede i dag og det viser vi ofte som en cirkel.

Her er der en oversigt over kirkeårets søndage og festdage. Den viser os også de farver, der hører til de forskellige søndage.

Adventstiden er for at gøre os klar til at fejre jul. Det er den violette farve, der hører sig til. Læg mærke til farven på båndene på adventskransen. I dag er det festdagen, men de næste søndage er det ventetiden og forberedelsen, der præger dagene.

De fire adventssøndage kommer Jesus til os og forbereder os til festen.

Når vi kommer til julen, så kommer Jesus til os som det lille Jesus-barn, der blev født i stalden i Betlehem. Jesus kommer til os, så julen kan blive til stor glæde.

Vi får gaver og vi giver gaver. Måske laver I børn selv gaver til forældre og bedsteforældre eller søskende.

Når vi giver gaver, viser vi, at vi holder af hinanden. Gud gav os den bedste gave: Jesus.

Jesus kommer til nytår og den tid, vi kalder for helligtrekongerstiden. Jesus kommer til os og vil gøre nåden, kærligheden og tilgivelsen ny for os.

Jesus kommer til os i fastetiden - tiden fra fastelavn til påske. Vi skal forberede os på at fejre påske. Jesus vil minde os om hans lidelse og død på korset for os.

Påskedag og påsketiden minder os om Jesu sejr over døden. Det tomme kors minder os om, at Jesus ikke blev på korset og ikke blev i graven, men lever i dag.

Som afslutning på påsketiden har vi pinsen med den røde farve. Jesus kommer til os og vil være sammen med os gennem sin ånd, Helligånden. Det er den røde farve, som er ildens, varmens og kærlighedens farve. Her ser I en messehagel, som bruges til pinse.

Til sidst har vi den lange tid, som vi kalder for trinitatis-tiden. Det er den grønne farve. Alting spirer og gror frem. Det er sommertid og efterår. Det er smukke oplevelser i naturen og der er marker, der høstes, korn, roer, majs og kartofler.

Jesus kommer til os og giver os sine gaver og opgaver. Han lærer os, at vi skal elske hinanden og gøre det så godt for andre, som vi nu kan.

Jesus kommer til os i dåben. Han kom også til den lille pige, som vi har døbt i dag.

Jesus kommer til os i nadveren og giver os et fællesskab - både med ham og med hinanden.

Jesus kommer til os, når vi er alene og usikre. Han går med os i hverdagen og bærer os - også igennem det nye kirkeår, som vi tager fat på i dag.

Jesus kommer til os, når vi er sammen med andre - familie og venner. Han kommer giver os trøst og glæde.

Jesus kommer til os på mange måder og han vil være vores konge. Derfor må vi også takke ham med sang og glæde os sammen med ham. I dag, i adventstiden, til jul, ja, hele det år, som begynder i dag.

Må Gud give os alle en god adventstid og hjælpe os til at fejre jul med glæde.

Amen.