

Matt.25,14-30

Job 9,1-12

(Ap.G.17,22-34)

Søndag septuagesima, den 9.2.2020

Ølgod

4 Band 728 276 697

Den lignelse, som Jesus har fortalt, kan godt minde om et folkeeventyr. Vi hører om tre tjenere, der får betroet deres herres ejendom. De skal få så meget som muligt ud af den, indtil han kommer tilbage. De to første tjenere gør noget godt og fornuftigt, mens den tredje tjener går hen og graver pengene ned.

I eventyrene kan vi høre om tre brødre eller tre prinser, som på hver deres måde skal forsøge at vinde prinsessen og det halve kongerige.

I fredags så jeg en flok børn fra 0.-3. klasse opføre H.C. Andersens eventyr Klods-Hans. Alle tre brødre forsøgte at vinde prinsessen, men de to brødre med klogskab og gode manerer kom til kort og det var Klods-Hans med den døde krage, træskoer og mudderet, der vandt prinsessens gunst.

Umiddelbart er der lighedspunkter og alligevel er der stor forskel på Jesu lignelse og eventyret.

Jesus fortæller om nogle tjenere, der har fået betroet *rigtig meget* af deres herre. De gør et stort arbejde for at få pengene til at yngle. De er måske iværksættere, gode handelsmænd, aktieinvestorer eller andre ting, som vi kender til i vore dage - især i de tider, hvor der er vækst i samfundet og alt går fremad.

I eventyret er det den tredje bror, der har lykken med sig og er den person, vi holder med. Sådan er det ikke i Jesu lignelse. Den tredje tjener er den, der bliver sendt udenfor.

Vi kan synes, at det var synd for den tredje tjener, at han kun fik én talent, når de andre fik to og fem talenter. Var det ikke uretfærdigt? Måske? Men det er vigtigt at være opmærksom på, at selv den ene talent var en hel formue.

En talent er ca. 50 kg. guld og svarer måske til den løn, som man kan få ved 15-20 års arbejde. Det var ikke en mønt, man bare havde i lommen.

Vi skal i dag tænke på, at vi alle er tjenere. Det er en lignelse, som handler om os og det, som vi har fået betroet af Gud.

Du har fået en formue betroet af Gud - hvad enten det er 5, 2 eller 1 talenter. Spørgsmålet er, hvad du gør med den.

Den formue, som du har fået betroet af Gud, er mange forskellige ting. Det er først og fremmest frelsen i Jesus Kristus, som du fik givet i dåben. Du blev et Guds barn og fik arveret til himlens herlighed.

Du har også fået Bibelen, Guds ord, med alle de mange løfter og trøsteord.

Fx ord som:

For bjergene kan røkkes og højene vakle, men min troskab mod dig røkkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed.

Jesus siger: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.

Herren er min hyrde, mig skal intet fattes.

Der er samlet en lang række af den slags bibelvers bag i salmebogen, fra side 951.

Du har også fået det, vi normalt taler om, når vi bruger ordet talent. Du har forskellige evner og muligheder, som du kan bruge i Guds tjeneste.

Vi ser ofte op til dem, som kan meget mere, end vi selv kan. Det er så menneskeligt.

Vi ser op til de dygtige. Dem, der er dygtige til at male, til at synge og spille, til at optræde for andre.

Men der er meget andet, som er værdifuldt. Der er mange evner og talenter, som du og jeg har fået af Gud.

Det kan være muligheden for at invitere andre med til et møde, en gudstjeneste eller en koncert.

Det kan være evnen til at komme i kontakt med andre. I en af vore sange, som vi ofte sang med konfirmanderne, *Jeg har et pas i hånden*, tales der om *penge, tid og nærhed* som ting, vi må dele med andre - sammen med *pas-tilbud*, jeg kan godt lide det ord, som betyder: *evangeliet*.

Det er muligheden for, at du kan folde dine hænder og tale med ham, som er vores Gud og skaber, med Jesus, som er vores bror og frelser.

Du kan tale med ham om dig og dine egne forhold og du kan tale med ham om andre, som du ønsker, at han skal hjælpe på en eller anden måde.

Du kan være med til at hjælpe andre ved at give penge til kirken, til mission eller andre gode formål. Om det er 50 kr, 20 kr eller 10 kr - det er alle sammen penge, der er med til at hjælpe andre.

Meget andet kunne nævnes - tænk selv.

Det er talenter, der bliver brugt til at forvalte den formue, som Gud har givet dig.

Hvad er så forskellen mellem de tjenere, der har fået 5 eller 2 talenter og ham, der har fået 1 talent? Det er egentlig ikke antallet af talenter, der er det afgørende. Det er deres syn på Gud, der betyder noget.

De to tjenere, som fik deres formue til at yngle og gjorde det, som deres herre ønskede, havde et godt og tillidsfuldt forhold til deres herre. De kendte deres herre og vidste, hvad han ønskede og så gjorde de det.

Den tredje tjener passede på sin formue på en anden måde. Han gravede den ned og kunne så tage den frem igen, når den tid kom. Vi har somme tider tænkt, at det dog var tåbeligt at grave pengene ned, når man kunne sætte dem i banken og få renter - og det siger Jesus jo også noget om. Men i dag kan vi måske bedre forstå ham, når det koster penge at have mange penge stående i banken.

Den tredje tjener kendte også sin herre, men han kendte ham på en anden måde. Han havde ikke noget tillidsfuldt forhold til ham. Han havde kun set Guds strengthed og ikke Guds kærlighed. Han kendte Gud som den strenge Gud. Som den der høster, hvor han ikke har sået, som han selv udtrykker det.

Sådan er der mange, de ser Gud i dag. De ser på verdens ondskab og uretfærdighed. Hvordan kan der være en kærlig Gud, når han tillader så megen ulykke? Krig og sult, overfald, sygdom og død. Hvor er Gud henne i alt dette. Findes der overhovedet en kærlig Gud?

Det var nogle af de spørgsmål, som Job stillede. Vi hørte i den første tekst fra alteret noget om Jobs forhold til Gud.

Job havde levet et godt og retfærdigt liv. Han havde brugt sine betroede talenter på en god måde. Men så blev han ramt af ulykker. De syv sønner og tre døtre døde og han blev til sidst ramt af sygdom. Hverken Job eller hans tre venner kunne få det til at rime med, at Gud er god og retfærdig.

Venerne påstod, at Job var uretfærdig. Det var derfor, Gud straffede ham. De ønskede, at Job omvendte sig og igen blev velsignet af Gud.

Job holdt fast ved, at han ikke havde fortjent at blive straffet. Han havde ikke gjort noget, der kunne give Gud grund til at straffe ham så hårdt. Det måtte være Gud, der var uretfærdig.

Job siger i det stykke, vi læste, at Gud er almægtig. Han er skaberen. Han har al magt og handler på en måde, som vi ikke har mulighed for at forstå. Det kan ikke nytte at diskutere med ham. På den måde ligner han den tjener, der synes, at Gud er skrap og derfor ikke vil gøre forretninger med sin herres penge. Han er bange for at tabe på det.

Men hvis man læser videre i Jobs Bog, så viser det sig, at Job holder fast ved Gud og stoler på ham - midt i alt det onde, som han kommer ud for.

Forskellen på Job og hans venner er, at vennerne talte *om* Gud, mens Job talte *til* Gud.

Job kunne kritisere Gud, men han stolede på ham midt i al sin nød.

Job ønskede, at der var en i himlen, som ville tage ham i forsvar, et vidne, der ville tale hans sag.

Bogen ender med at fortælle os, hvordan Gud selv kom til Job og gav ham hans tabte rigdom tilbage, syv nye sønner og tre døtre samt et godt og langt liv. Han kom igen til at opleve Guds kærlighed.

Den forsvarer, den forløser, det vidne, som Job ønskede sig, har vi lært at kende. Det er nemlig Jesus Kristus. Han kom for at hjælpe alle, der har det som Job. Han kom for at frelse dig og mig og give os mod på at bruge den eller de talenter, som Gud har givet os. Gud vil gennem os vise sin kærlighed til en verden, der er i nød. Du bliver et redskab for hans kærlighed.

Jesus kom for at vise os, hvor stor en rigdom, vi har fået af Gud og hvor vigtigt det er, at vi bruger den og deler den med andre.

En gave, som vi bare lader være uåbnet eller graver ned i jorden, har måske værdi, men ingen betydning for os. Vi får ikke glæde af den.

Den gave, som Gud har givet os, må vi bruge. Vi må takke for den talent, som han har givet os.

Det er, som vi skal synge i slutningen af vores gudstjeneste i dag:

*Herre, jeg vil gerne takke
for min dag, som er fra dig.*

*Tak for nye muligheder,
som du lægger foran mig!*

*Tak for evner, kraft og kald,
tak for løfter uden tal.*

Det giver mening i livet, når vi lever, så vi ser vor næstes nød og standser for at hjælpe, som du bød. Det er godt, at vi slutter med at sige:

*Herre Krist, velsign du dagen,
som er givet mig af dig,
så at Himlens kræfter kommer
til vor verden gennem mig!*

*Lad mig altid bære bud
om en mild og mægtig Gud!*

Amen.