

Joh.17,1-11

Es.44,1-8 Rom.8,24-28

5.S.E.Påske, den 6.5.2018

15 29 312 588 750 192 375

Det var i går Danmarks befrielse og det blev mindet og fejret - selv om det er 73 år siden frihedsbudskabet lød i radioen fra London.

Der blev flaget og holdt arrangementer flere steder i landet. Der er grund til at glæde sig over, at Danmark er et frit land - selv om de fleste af os ikke husker og slet ikke har oplevet besættelsen og de mørke år fra 40-45.

Vi lever i et frit land, men vi kan alligevel somme tider opleve at være bundet og ufri. Der kan være ting, som vi gør, selv om vi godt ved, at det ikke er godt. Der kan være ting, som andre gør, som gør ondt - mennesker kan chikanere eller moppe hinanden.

Heldigvis oplever vi også, at der er mennesker, der er gode og venlige. Forældre elsker deres børn - både de helt små og de store børn. De gør deres bedste for at hjælpe og støtte dem - både i gode og dårlige dage.

Vi hører i dagens bibeltekster, at både Gud og hans søn, Jesus Kristus, vil vise godhed og omsorg for enhver, der er døbt til at høre Jesus Kristus til.

I den første tekst, jeg læste fra alteret, var det Gud, der udtrykte sin kærlighed og omsorg for sit folk, Israel. Han har udvalgt dette folk. Han har ført det fra Egypten og til Israels land. På det tidspunkt, teksten blev skrevet, var der fjendtlige magter, der førte krig mod Israel, men selv om mange kom til at opleve at blive bortført til et fremmed land, så var Gud med dem og var den faste klippe, som de kunne stole på.

Jesus fortæller i dagens prædiketekst, at han vil bede for os og støtte os. Det er ikke mange dage siden, vi havde en helligdag, der kaldes Storebededag. I dag er teksternes tema også bøn. Vi kunne kalde denne søndag for bønnens søndag. Først og fremmest er det Jesu bøn, vi tænker på.

Den sidste aften, Jesus var sammen med sine disciple, så han op mod himlen og talte til sin Far. Han bad for sig selv, for sine disciple og også for os. Tænk hvad det betyder, at han også havde os i sine tanker! Vi var med i hans tanker dengang og vi er stadig med i hans tanker, når han sidder hjemme hos sin Far i himlen.

Hvad er det at bede? Det er at komme frem med sine tanker og ønsker. Man siger eller skriver dem til en person, som kan gøre noget ved det - en, der har magt og agt - en, der både kan og vil gøre noget for en.

Et barn kommer til sine forældre og spørger om noget. Et spædbarn græder for at gøre sine forældre opmærksom på sine behov. Et større barn kommer og siger: Må jeg få lov til at få fredagsslik eller må jeg komme med til festen på skolen? Børn kan have mange ønsker, som de frit siger til deres far og mor.

Andre sender en ansøgning til kommunen om at få lov til at bygge om på et hus eller sommerhus. Der er også nogle, der sender en ansøgning til Helsingørs biskop, fordi de ønsker at komme i betragtning, når der skal vælges ny præst her i Herlev.

- 2 -

Når vi beder til Gud, så er det, fordi der er direkte adgang til ham. Vi behøver ikke sende en ansøgning via provst eller biskop. Vi kan tale ligeud til ham, som har al magt i himmel og på jord. Han har skabt alt. Han er den eneste Gud. Han er den, der kan fortælle om alt, hvad der er sket, alt, som sker i dag og det, som skal ske engang i fremtiden. Hvem anden kan det? Det vil kun blive gætværk eller forudsigelser, som måske holder stik. Han ved alt, som vi læste om.

Det er Jesus, der har skabt en åbning ind til Gud, så vi kan bede direkte til ham. Han åbnede vejen til Gud for os med det, der skete i påsken: lidelse, død og opstandelse. Han har banet en vej for os - en vej, der har samme mål som den vej, han gik: en evig herlighed i himlen - herligheden hos Gud.

Ordet herlighed er vigtigt i dagens prædiketekst. Jesus beder Gud herliggøre ham. Det er et ord, som vi ikke bruger ret meget, men vi kan godt høre, at det har noget med herlighed og ære at gøre. Det er noget stort! Jesus beder om, at Gud vil give ham den ære og anerkendelse, som han fortjener.

Reklamerne herliggør alt fra biler til læskedrikke. De fortæller om, hvor gode og smukke, hvor holdbare eller gavnlige, de er. I annoncer bruges ofte store ord - som måske ikke altid holder.

Mennesker bliver også herliggjort - det gælder sportsfolk, skuespillere og kunstnere. Tænk på alle de sponsorpenge, der ligger i at være en dygtig sportsmand eller kvinde.

Nogle fører sig frem i medierne - på Facebook og Twitter eller hvad det nu hedder. Mange herliggør sig selv.

Det er ikke det, du siger om dig selv, der er det vigtigste. Ikke engang Jesus herliggør sig selv. Han giver sin Far ære og han beder Faderen vil ære ham.

Jesus fortjener ære og herlighed, fordi han banede vej for os hjem til Gud. Han vandt over døden, som vi fejrede det i påsken, og han vil give os del i denne sejr. Han kom hjem til sin far i Himlen for at gøre en plads rede til os og han har fået al magt i himlen og på jorden, som vi skal høre det ved dåben.

Derfor er der god grund til at bede til ham. Han har al magt og han har mulighed for at bruge den for at hjælpe dig og mig her i denne verden.

Vi har et mål for vores liv, men vi har også en mening med livet her på jorden. Vi har opgaver, som har med vore medmennesker at gøre. Vi har alle en opgave med at hjælpe andre og med at bede for andre.

Det var det, Jesus lærte os, da han bad den bøn, som vi lige har hørt begyndelsen på. Han bad for sig selv, men han bad også for sine venner.

Han bad for dem, der tilhører Gud. Vi kender til ejendomsretten. Når vi ejer noget, er der ingen, der skal tage det fra os. Vi passer på det, der er godt og kostbart.

Gud passer på dem, der hører ham til. Jesus tager sig af os, der er døbt til at høre ham til.

Hvor er det godt, at vi må tilhøre Gud. Vi må være under hans beskyttelse.

Det er os alt om at gøre, at vi kender ham. Jesus siger noget om det i dagens tekst - et ord, som betød meget for dem, der lavede eller bestilte denne prædikestol.

Jesus sagde: *Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har sendt, Jesus Kristus.* Den første del af dette vers står her på prædikestolen. Det er skrevet på latin: *hoc est vita aeternam ut cognoscant te solum verum deum.* Måske kunne folk i kirken ikke læse det i begyndelsen af 1600-tallet, da prædikestolen blev lavet til kirken, men så har præsten mindet dem om det.

Det er nemlig dette evige liv, vi har brug for at få del i. Vi modtager det i dåben og nadveren og ved at kende den eneste sande Gud, som har sendt sin søn, Jesus Kristus, til os.

Når vi kender ham, så bliver vi lukket ind i fællesskabet med ham. Det er et fællesskab, som tager sin begyndelse her i verden og som bliver fuldendt i evigheden. Vi bliver i dåben lukket ind i et fællesskab både med Gud og hans søn Jesus Kristus - og vi får et fællesskab med hinanden. Vi er en del af et større fællesskab.

Her på jorden får vi glæde af fællesskabet med Gud og Jesus Kristus, ved at vi må bede til ham og vente os alt godt af ham. Vi står ikke alene i verden. Vi har en Gud, som elsker os og som vil os det bedste.

Når livet er svært, vil han bære os og lede os på den rette vej. Når livet er lyst og dejligt, vil han minde os om, at vi modtager livet som en gave fra ham.

Han er der for os - mens vi er her i verden.

Og han vil være der for os, når vi engang skal herfra.

Jesus viser, at vi må bede til Gud, den eneste, sande Gud, og hans søn, Jesus Kristus. Vi kan måske ikke altid finde ord, men vi kan bruge den bøn, som vi fik som dåbsgave: *Vor far, du som er i himlen.* Denne bøn rummer utrolig mange ting, som vi har brug for at bede om og sige tak for. Der er også mange fine bønner omme bag i salmebogen, som kan hjælpe os med at finde ord til bønnen.

Der er en, der har sagt at vi må åbne os for Gud og lukke vores mund. Når vi beder til ham, taler han samtidig til os gennem Helligånden, som vi skal fejre om kort tid - i pinsen.

Vi må lade hjertet tale til Gud. Det hjælper Helligånden os med. Helligånden taler gennem os og viser os, hvad vi skal bede om. Derfor slutter den næste salme med at bede:

*Helligånd, Guds åndedræt,
lær du mig at bede ret,
bed for mig, som ikke ved,
hvad der tjener til min fred.
Herre, bær mit suk og skrig
som din bøn til Himmerig!
Amen*